



23-29 Αυγούστου

Τα παιδιά...κια στο κάστρο των Ιπποτών!!!

Ο Βασιλιάς Αρθούρος οργανώνει την πρώτη καλλιτεχνική και αθλητική εβδομάδα στο κάστρο των Ιπποτών.

Ηθοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, αθλητές, μάγοι και φυσικά όλοι οι ιππότες και όλες οι πριγκίπισσες του Κάμελοτ θα είναι εκεί...!!!

Εσύ που θα είσαι;;;

δες το αναλυτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων

	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/08 Ημέρα Μουσικής	ΣΑΒΒΑΤΟ 24/08 Ημέρα Κουκλοθέατρου	ΚΥΡΙΑΚΗ 25/08 Ημέρα Αρχιτεκτονικής και Γλυπτικής & PARTY ΚΑΤΩ ΑΠ' ΤΑ' ΑΣΤΕΡΙΑ	ΔΕΥΤΕΡΑ 26/08 Ιπποτικός αγώνας «Αγία Άννα 2013» & ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠ' ΤΗ ΦΩΤΙΑ	ΤΡΙΤΗ 27/08 Μαγειρεύοντας στις 4 χώρες του Κάμελοτ	ΤΕΤΑΡΤΗ 28/08 Ημέρα Χορού	ΠΕΜΠΤΗ 29/09 Η μεγάλη γιορτή του βασιλιά
--	------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------------

Πρωί	Καλώς ήλθατε στο κάστρο των Ιπποτών	Σκανταλιές με τους γελωτοποιούς	Το καινούριο σχέδιο του παλατιού	Η μεγάλη παρέλαση των ιπποτών	Ταξίδι στην Ιταλία - Μακαρονομαχίες	Τα καινούρια χορευτικά παπούτσια του βασιλιά	Γιορτάζοντας με τους Ιππότες και τις πριγκίπισσες
Μεσημέρι	Τα μουσικά όργανα του Μέρλιν	Η δική μου μαριονέττα (κατασκευή κούκλας για κουκλοθέατρο)	Το δικό μου κάστρο (κατασκευή κάστρων)	Τα χρυσά μετάλλια	Ταξίδι στη Γαλλία - Δημιουργία Γλυκών	Οι χορογραφίες του Λάνσελοτ	Τα Πυροτεχνήματα του Μέρλιν
Απόγευμα	Η ορχήστρα του βασιλιά και αμέσως μετά κουκλοθέατρο	Η μεγάλη παράσταση του Λάνσελοτ και αμέσως μετά κουκλοθέατρο	Ταξίδι στον πιο ψηλό πύργο του Κάμελοτ	Ιπποτικοί αγώνες (Ομαδικά αγωνίσματα) και αμέσως μετά κουκλοθέατρο	Ταξίδι στην Ινδία - Τα μεθυστικά αρώματα των μπαχαρικών και αμέσως μετά κουκλοθέατρο	Η κλοπή του κλειδιού του Σολ και αμέσως μετά κουκλοθέατρο	Το μεγαλύτερο γλέντι που έγινε ποτέ...!!! και αμέσως μετά κουκλοθέατρο
Βράδυ	Σινέ κάμελοτ με τις καλύτερες παιδικές ταινίες Μετά την ταινία: Η μεγάλη συναυλία του Κάμελοτ	Σινέ κάμελοτ με τις καλύτερες παιδικές ταινίες Μετά την ταινία: Ιπποτικά διηγήματα γύρω απ' τη φωτιά	Στις 20:00 το σινέ - Κάστρο υποδέχεται την «Brave». Στις 21:30 απίθανο βραδινό κουκλοθέατρο με την ιστορία της «Τενεκεδούπολης» Στις 22:30 ταξιδεύουμε ως τα πιο μακρινά αστέρια, για να βοηθήσουμε τον ουρανό και τους φίλους του να αντέξουν την «Επίθεση των Δράκων». •Στις 23:30 φτιάχνουμε όλοι τη δική μας «Αστερόσκονη» και πετάμε προς την Παραμυθοχώρα για να γνωρίσουμε από κοντά τον «Γαργαλιστή».	στις 21:30 σας υποδεχόμαστε οικογενειακώς στην οργανωμένη πλαζ, για να δώσουμε παλμό στη νύχτα και να γίνουμε όλοι μία μεγάλη παρέα γύρω απ' τη φωτιά, σε μία αξέχαστη βραδιά για Γονείς και Παιδιά με πολλά παιχνίδια, τραγούδια και διαγωνισμό οικογενειακής φωτογραφίας	Σινέ κάμελοτ με τις καλύτερες παιδικές ταινίες Μετά την ταινία: Απίθανο Ελληνικό Γλέντι	Σινέ κάμελοτ με τις καλύτερες παιδικές ταινίες Μετά την ταινία: Χορεύοντας γύρω απ' τη φωτιά	Σινέ κάμελοτ με τις καλύτερες παιδικές ταινίες Μετά την ταινία: Σε χρίζω ιππότη, σε χρίζω πριγκίπισσα...